

Het Oegstgeesterkanaal.

Het Oegstgeesterkanaal werd in 1840 geopend en diende om de waterafvoer van het Rijnland te verbeteren. De directe aanleiding was de drooglegging van het Haarlemmermeer, die meer dan een afvoerweg naar zee vereiste. Het Oegstgeesterkanaal is een waterweg aan de noordzijde van Rijnsburg en wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is een boezemkanaal, waarin het afgevoerde water uiteindelijk belandt via het Koning Willem-Alexandergemaal in Katwijk in de Noordzee. Het Hoogheemraadschap heeft de ambitie het Oegstgeesterkanaal rond 2025 te verbreden om de capaciteit voor waterafvoer te verhogen.

Toen rond het jaar 1000 na Christus de monding van de Rijn bij Katwijk verzand was, stroomde het overtollige water niet meer in de Noordzee en werd het een natte boel in het Rijnland. Daarom werden de Zijl en de Mare breder en dieper gemaakt om een deel van dit water, inclusief het stinkende grachtenwater van Leiden, via de Kaag af te voeren naar het Haarlemmermeer en van daar naar het IJ. Maar ook het Haarlemmermeer, dat in verbinding stond met de zee bleek groter en gevaarlijker te worden, zodat uiteindelijk besloten werd het droog te malen. Het uitgepompte water werd afgevoerd naar het noorden maar ook naar het zuiden. Daartoe werd in 1840 het Oegstgeesterkanaal gegraven. Het tracé van het nieuwe kanaal volgde vanaf de plek waar de Haarlemmertrekvaart (vroeger de Mare) en de Warmonder Leede samenkomen, ongeveer de loop van de Rijnsburgse Vliet tot in Rijnsburg, waar het kanaal rechtdoor gaat naar Katwijk en de Vliet afbuigt naar het centrum van Rijnsburg. Twee boerderijen moesten worden verplaatst om het nieuwe kanaal doorgang te verlenen.

Op de grens van Katwijk en Rijnsburg mondt het kanaal uit in de Oude Rijn te Katwijk, waar intussen genoemd gemaal was gebouwd om bij hoogwater te kunnen spuien in de Noordzee.

De vooraanstaande Oegstgeestenaar Daniel Theodoor Gevers van Endegeest was 18 jaar lang voorzitter van de droogmakingscommissie van de Haarlemmermeer. Het kanaal wordt overspannen door bruggen van Rijksweg A44 en in Rijnsburg de Provinciale weg 449. Ook zijn twee fietsbruggen de laatste jaren gebouwd in Rijnsburg en in Oegstgeest. Alleen niet te hoge boten kunnen onder de vaste bruggen doorvaren wegens de geringe hoogte.

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

In Memoriam.



Op 15 augustus 2023 is overleden Marinus (Rino) van der Spijk, in de leeftijd van 79 jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op maandag 21 augustus 2023 in de Immanuëlkerk te Rijnsburg en werd geleid door ds. P.J. van der Ende.

Boven de rouwkaart staan de woorden uit Jesaja 41 vers 10: "Wees niet bang, ik ben bij je, Vrees niet, want ik ben je God". Na het vertonen van mooie beelden werd Rino binnengebracht door zijn gezin, luisterend naar het lied "You raise me up". Corrie stak een kaars aan als herinnering aan allen die ons zijn voorgedaan. Caroline en Theresia deelden herinneringen. Eerst dankwoorden aan allen die betrokken waren bij de ziekte en het overlijden van hun vader.

Rino was een harde werker. Samen met zijn broers en later neven in het bedrijf van Fa. van der Spijk op de Groothandelsmarkt in Amsterdam. Twee weken vakantie per jaar was genoeg, maar die waren dan ook geweldig. Met Corrie spelletjes doen, maar hij kon niet goed tegen zijn verlies en dan gingen de dominostenen over de tafel.

Rino zorgde voor het eten, maar koken deed Corrie. Hij heeft veel meegemaakt en leefde naar eigen zeggen in reservertijd. Na de laatste operatie zou hij na 2 dagen naar huis mogen. Maar het werden drie operaties in korte tijd en hij kwam niet meer thuis in de Karel Doormanstraat, maar werd door zijn Hemelse Vader thuisgehaald. Vol vertrouwen was hij.

Er is nu verdriet en gemis, maar ook dankbaarheid voor wie hij was. Ook de kleinkinderen delen herinneringen aan een bijzondere opa. Zijn motto met bier was: "liever twee lauwe dan één kouwe". Veel kostbare momenten blijven in onze herinnering.

Het achterkleinkind Zian heeft hij niet bewust meegemaakt, maar was wel bij hem na zijn geboorte. De tekst boven de liturgie stond centraal in de dienst. Die had hij zelf uitgekozen. Hij was een betrokken naaste, gezellig en een trouw kerklid. Hij berustte in zijn situatie want hij had de vaste grond gevonden. Hoe het ook gaat, het is goed. Jeruel, het koor waar Rino lid van was zong liederen, die hij zelf graag zong. Na het "U zij de glorie" werd Rino de kerk uitgeleid door zijn kleinkinderen, onder de muziek van "Time to say Goodbye" van Andrea Bocelli, op weg naar de begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat. Corrie en haar gezin moeten verder zonder Rino, maar met dankbare, mooie herinneringen en God, die meegaat in het gemis en een Trooster is als het verdriet groot is.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 18 augustus 2023 is overleden Geertruida (Truus) van der Vijver-Baas, in de leeftijd van 93 jaar. De dankdienst voor haar leven vond plaats op donderdag 24 augustus 2023 in de Immanuëlkerk in Rijnsburg, en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen. Boven de rouwkaart staat: "Heer, ik kom tot U, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest, in de kracht van uw Liefde". Ze werd binnen gebracht door haar kleinkinderen, onder de muziek van "Jeruzalem, stad van Goud". Anja stak met haar kleinkinderen de kaarsen aan en Dailey deelde herinneringen aan oma Truus. Ze was de laatste van een groot gezin en had veel liefde voor familie en vrienden. De liederen had ze zelf uitgekozen. Ondanks 93 jaar liederen van deze tijd, o.a. "Ik zal er zijn" van Sela.

Cees en Dick deelden herinneringen aan hun moeder. Na een operatie begin dit jaar ging ze veel trainen met lopen om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. Door hartklachten zou ze nog drie maanden te leven hebben. Ze ging fysiek achteruit en kon niet meer wat ze altijd deed. Ze mocht naar de hospice in Vlietstede.

Ze kwam door een vakantie in Rijnsburg in contact met Kees van der Vijver. Ze gingen wonen in de Javastraat in Oegstgeest en later in Rijnsburg. Zondags gingen de kinderen niet naar huis zonder soep. Dat werd dus "*oprotsoep*".

Ze had steun aan haar geloof, al twijfelde ze of ze goed genoeg was. Als laatste zei ze, ik zag God.

Dick omschreef haar als hulpvaardig. Hij had gesprekken met haar over haar leven. Ze had twee broers en negen zussen. Haar moeder overleed op 61 jarige leeftijd. In 1954 ging ze wonen bij Hilly de Leeuw.

Ze ontmoette haar Kees en gingen na hun trouwen inwonen bij schoonouders, niet makkelijk. Deed zelf graag iets voor anderen, was zeer zorgzaam en liefdevol.

De oudste kleinzoon Eric had warme woorden voor oma Truus en Corine las een gedicht voor "Dwars door alle tranen". In de overdenking stond centraal "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers". Geen woningnood, ze heeft vast een mooie suite. Oma had God gezien, was op God gericht. Schoonzoon Cees sprak dankwoorden. Na het slotlied "Dan ga ik op tot uw altaren" werd Truus van der Vijver-Baas uitgeleide gedaan door haar kleindochters onder de muziek van "Lichtstad met uw paarden poorten". Ze werd begraven bij haar man Kees op de begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat. Kinderen en kleinkinderen gaan verder met dierbare herinneringen en God die meegaat in verdriet en gemis en troost als het moeilijk is.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 27 augustus 2023 is overleden Huibert (Huib) Cornelis Terpstra in de leeftijd van 85 jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op vrijdag 1 september 2023 in de NGK in Rijnsburg en werd geleid door ds. Ed Buitendijk. Boven de rouwkaart staat: "Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer". De kleinkinderen brachten hun opa binnen onder het zingen van Ps.103: 3, "Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren". Zijn vrouw Ans stak de kaarsen aan en zoon Paul haalde herinneringen op. Zijn vader kwam uit een gezin met zeven kinderen. Zijn opa was leraar in Rotterdam.

Geboren in Friesland in de buurt van Dokkum. Ook zijn vader was leeraar. Eerst aan de MAVO in Rotterdam, later wiskundeleraar op het Pieter Groen college.

Hij was wijs, streng, stil, maar rechtvaardig. Na 40 dienstjaren met pensioen. Erg betrokken bij de kerk, had ontzag voor zijn God. Ze gingen met een eend naar Frankrijk. Hij ving vlinders en verzamelde postzegels. Ging met zijn moeder op reis naar China en Zuid Afrika.

Een betrokken vader. Ook de kleinkinderen hadden mooie woorden voor hun opa. Een stille genieter, niet op de voorgrond. Verjaardagen en Sint leuk gevierd. Had een poppenhuis met meubeltjes gemaakt. Hij hielp ze met het vak wiskunde. Een moeilijke som loste hij in een paar minuten op, ook al was hij jaren uit de running. Met de politiek was hij ruimdenkend.

Op dit afscheid zijn we heel dankbaar voor de mooie herinneringen. In de overdenking stond de tekst op de rouwkaart centraal. Huib is in de hemel, verlost van moeite en pijn. Hij had eerbiedige bewondering en groot respect voor God. Hij was een fan van Paulus. Er is een toekomst vol van Hoop. Huib en God ontmoeten elkaar in de hemel. We zingen van Ps. 68: 8 "Geloofd zij God met diep ontzag".

Gerard Mosterd, als vriend haalde ook herinneringen op, die ze in geloof deelden. Hij was een betrokken vriend en broer op diverse functies in de kerk. Ook op de Zendende kerk op Curacao. Hij was nieuwsgierig naar de hemel. Jeroen sprak dankwoorden en na het lied: "Toekomst vol van Hoop" begeleidden de kleinkinderen onder het zingen van "Lichtstad met uw paarden poorten" hun opa naar zijn aardse rustplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat. Ans en haar (klein)kinderen moeten verder zonder Huib, maar met dierbare herinneringen en God die meegaat en troost in het verdriet en gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Verslag van de contactmiddag van 20 september 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom op deze eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen. Hij geeft eerst wat informatie door over Aafke Ravensbergen, die ernstig ziek is en momenteel in het LUMC verblijft.

Om Aafke te bemoedigen heeft hij 2 grote kaarten gekocht met als tekst erop "Van ons allemaal". In de pauze kunnen de aanwezige leden hun naam en/of bemoediging erop zetten.

We zingen 2 coupletten van het lied: "Op bergen en in dalen, en overall is God!". Dick gaat ons voor in gebed. De gastspreker van vanmiddag is antiquair en taxateur dhr. Peter Sluisman uit Gouda. We hebben pauze met koffie/thee en een plakje cake.

Na de pauze krijgt dhr. Peter Sluisman het woord. Daar had hij 15 jaar een antiekzaak. Tegenwoordig woont hij in Bergambacht.

Zijn specialiteit is volkskunst. De behoefte van mensen om het dagelijks leven aan te kleden, te verfraaien met kunst is zo oud als de mensheid. Kerken werden verfraaid met altaarstukken en schilderijen. Het geloof vormde een belangrijke inspiratiebron. De architectuur van kerkgebouwen veranderde door de tijd heen. De betrekkelijk eenvoudige functionele voorwerpen veranderden naar weelderige versieringen. Met de Beeldenstorm in 1566 werden vele kerkelijke kunstvoorwerpen beschadigd. De protestanten wilden de katholieke kerken in gebruik nemen. Velen brengen tijdens hun vakantie een bezoek aan een kerk. Ook in ons land laten kerkinterieurs zien dat de rijkdom minstens zo indrukwekkend is en divers als in het buitenland.

Via een PowerPoint presentatie laat hij ons voorwerpen zien, die heel oud zijn, maar vertelt ook de verhalen erachter. Antiek is nu uit, de jongere generatie heeft er niets mee. Vroeger kocht men antiek, omdat de waarde ervan steeg. Er komen heel veel zilveren voorwerpen voorbij. Dit was voor de rijken. De eenvoudige mensen hadden geen chinees porselein en zilver in huis. Pillendoosjes, kaasduimen, mergboren, uierprikkers, een vlijm voor aderlaten, een kaarsenkandelaar om de restjes van kaarsen te kunnen branden in een houdertje.

Een pijpeschuitje voor op tafel, dan werd de mahoniehouten tafel niet beschadigd.

Na de tweede pauze met de collecte werden de meegebrachte oude voorwerpen bekeken en een beetje getaxeerd. Porselein werd in Nederland niet gemaakt, in 1706 in Duitsland voor het eerst. Rijke mensen konden dat betalen. Wij hadden hier aardewerk. Hij eindigde met een mooi bord met letters, met de betekenis is: God weet alles, God hoort alles en God kent alles. Dit was een mooie afsluiting.

Met groot applaus werd dhr. Sluisman bedankt en kreeg van Dick lovende woorden en een boeket. Het was een boeiende middag en hij hoopt dat er wat aan de strijkstok blijft hangen. Janneke Wolvers sluit de middag af. Ze gaat voor in dankgebed en eindigt met het gedicht "Het zijn de handen van de Heer". De volgende contactmiddag is 11 oktober 2023. Ze wenst ons wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee.



Wij kunnen echter niet alles weten dus als u een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817.

De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Omzien naar elkaar - 2.

Al jaren maakte Marry Paauw deel uit van het team Omzien naar Elkaar. Onlangs heeft zij besloten om te stoppen met dit hartverwarmende werk. Het bestuur wil Marry Paauw heel hartelijk bedanken voor al die jaren, dat zij op bezoek bij vele PCOB leden is geweest, hen verrast heeft met een kaartje en bemoediging.

Wij zullen haar gaan missen. Nogmaals Marry heel, heel hartelijk dank voor al die jaren.

Dick Schoneveld, voorzitter

Van de penningmeester.

In afgelopen periode zijn geen giften ontvangen.

Kees van Delft, penningmeester.

Doortrappen - aanvulling.

Ook lekker blijven fietsen? Kom naar de Doortrapdag voor Senioren! Op woensdag 27 september is er een Doortrapdag in het Huis van de Buurt in Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4 in Leiden.

Op woensdag 4 oktober is een Doortrapdag in clubhuis "de Derde Helft" (van voetbalvereniging RCL), Bloemerd 2 in Leiderdorp.

Deze events zijn gratis toegankelijk, met een vrije inloop en duren van 13.00 uur tot 16.30 uur. In een ontspannen sfeer kunt u uw fietsvaardigheid testen op het fietsparcours, tips krijgen van beweegspecialisten en checken hoe goed u op de hoogte bent van de verkeersregels tijdens de verkeersquiz.

Ook kunt u zich laten informeren over fijne fietsroutes, veilig fietsen op een e-bike en verschillende fietsactiviteiten voor senioren. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst koffie of thee aangeboden. Ook is er voor elke bezoeker een gratis fietsaccessoire beschikbaar. Misschien iets voor u om naar toe te gaan??

Secretaris Tineke van Delft.

Fietstocht 2023 - routebeschrijving.

Op verzoek van enkele leden hieronder de routebeschrijving van de fietstocht op 30 augustus 2023.

Start: Burg. Koomansplein, Kerkstraat, brug over RA langs de Voorhof, LA Koestraat in, bij splitsing links aanhouden, Noordeinde, LA langs Eetcafé, Noordeinde, fietspad linkerkant van de brug over, 2x LA, tunneltje onderdoor en gelijk RA, weer brug over en eerst LA, van Beuningenstraat.

Korte Voorhousterweg kruisen, RD pad volgen, einde RA over bruggetje en direct LA tot doodlopende weg, hier RA en einde LA, Oegstgeesterweg (de Dijk), onder A44 door en einde RA, Dorpstraat, steeds RD langs Wijckersloot.

Via rotonde met voorrang RD. Steeds RD, Rijngeesterstraatweg, Endergeesterstraatweg. Einde RA, onder A44 door, 1^e LA, langs voorkant Corpus, einde RA en LA rode fietspad op, over de brug rechts van de N206, 1^e fietspad RA (ri. Kpn 10), naar beneden, einde RA, onder N206 door. Verderop oversteken.

Bij ANWB paal LA richting Wassenaar. Langs de Kwantum, net voor viaduct RA, einde RA langs Valkenburgse Meer(rechts) en bij bord Kpt 49 RA richting kpt 48. Nu ongeveer 10 kilometer afgelegd.

Bij kpt 48 **RD**, fietspad volgen, weg kruisen en fietspad naar Links volgen, Bij kruising met rode brievenbus (links van de weg) RA, bij rotonde RD ri. kpt 51, in bocht LA kpt 52, einde weg RA en richting kpt 55, weg oversteken en steeds kpt 55 (Landgoederenroute) blijven volgen, Bij kpt 55 LA, fietstunnel onder A44 ri. Kpt. 84-88 (onder spoor door) en dan scherp LA fietspad langs spoor ri kpt 40, hier RA, einde RA en 50 meter verderop RA pad naar Tante Tokkie. Hier gelegenheid voor rustpauze en een drankje, afgelegd 25 km.

Vertrek vanuit Tante Tokkie, route als erheen LA, einde LA (klein stukje 50m. op linker fietspad en 1^e laantje/fietspad LA (naar kpt 40), einde RA ri kpt 90-53-79 (Haagsche Schouw), stukje nr. 7 en nr. 99 (Rijnzichtweg), 35-88-90, richting 34, RA Valkenburgerweg en weer naar Burg. Koomansplein. Totaal 37 km. Veel fietsplezier!

Afkortingen: LA=linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor en kpt=fietsknooppunt.

Rijnsburgs historie.

Tot het begin van de twintigste eeuw was Rijnsburg een gesloten gemeenschap waar vreemdelingen niets te zoeken hadden. De inwoners van het dorp stonden zelfs bekend als vechtlustig tegenover mensen van buiten. Dat veranderde enigszins toen de elektrische "blauwe tram" die Leiden met Katwijk en Noordwijk verbond, door Rijnsburg ging rijden. Bij de ingang van het dorp vanuit Leiden werd de tramlijn gesplitst in een richting Noordwijk en een richting Katwijk. Een stukje verderop kwam de remise, waar trams werden gestald en gerepareerd. Ook de oprichting van de bloemenveiling Flora trok mensen uit de regio. Sporen van die geslotenheid zijn nog te vinden in het Rijnsburgs accent, dat wordt gekenmerkt door lange en vlakke klinkers. Een dergelijk lokaalgebonden taalgebruik vindt men bijvoorbeeld niet in het nabijgelegen Noordwijk, Oegstgeest of Warmond, waar de inwoners meer contacten met de "buitenwereld" hadden.

Het Rijnsburgs kende bepaalde gezegden, zoals *'t was arremoe troef* (het was grote armoede), *Tie knaap stat me nie an* (die jongen bevalt me niet), *daars nog land zat* (daar is nog land genoeg), *dat mos niet magge* (dat zou niet mogen), *Hejet al ehoord dan* (heb je het al gehoord dan?).

De Rijnsburgse taal was nogal slordig en ongearticuleerd. Het lijkt ook niet op de taal van het vissersdorp Katwijk, dat door de geïsoleerde ligging een nog veel meer gesloten gemeenschap vormde.

De Rijnsburgers hebben hun eenkennigheid in de loop van enkele decennia afgelegd. Door het verbeteren van de transportmiddelen kwamen ze vaker buiten het dorp: doordeweeks met handel in groenten en bloemen en in het weekeinde als er vertier werd gezocht. In het begin van de vorige eeuw zijn er relatief veel Rijnsburgers met meisjes uit Leiden getrouwd. Later ging de jeugd meer naar Katwijk. Rijnsburgse Boys is in de jaren twintig van de vorige eeuw in de duinen bij de waterleiding toren in Katwijk ontstaan, als daar op zondagmiddag (stiekem) werd gevoetbald.

Andere, iets grotere jongens liepen door naar Katwijk aan den Rijn, waar zij in het park achter het gemeentehuis meisjes uit Katwijk aan Zee ontmoetten. Deze kennismakingstochten zijn er de oorzaak van dat er jarenlang rivaliteit tussen Katwijkers en Rijnsburgers heeft bestaan. Rijnsburgse jongens hadden een zekere aantrekkingskracht. Zij volgden, voor zover mogelijk was, de mode en zagen er niet uit als de Katwijkse jongens die in hun traditionele blauwe pak met blauwe pet zondags op de boulevard flaneerden.

Omdat beide dorpen protestants waren, stond religie geen huwelijken in de weg, wat bijvoorbeeld wel het geval was bij de jongens uit het katholieke Katwijk aan de Rijn. Rijnsburgse meisjes bleven over het algemeen thuis. Zij trouwden met Rijnsburgers.

Bron: boekje van (neef) Gijs Zandbergen "Portret van een dorp" 1994.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00. Betaling uitsluitend per pinpas.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Programma t/m december.

11-10: Herman de Mooij uit Rijnsburg gaat vertellen over zijn boek "Het schone kussen", over Rijnsburgse families.

08-11: Schipholpastoraat , geestelijke verzorging op Schiphol door ds. Marijke Meiring.

13-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

14-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 15-08: Dhr. M. v.d. Spijk, Karel Doormanstraat 3, 2231RW

Op 18-08: Mw. G. v.d. Vijver-Baas, Dahliastraat 36, 2231KG

Op 21-08: Mw. W.H. v. Egmond-v.d. Gugten, Duizendschoon 17, 2231PT

Op 27-08: Dhr. H.C. Terpstra, Floris Versterstraat 2, 2231EH

Verhuisd:

Dhr.+mw. H. Jungerius-de Mooij, Koestraat 29 naar

Graaf Florislaan 96, 2231KG

Dhr. W. v.d. Sleet, de Waal 6 naar Oude Vlietweg 84, 2231DS

Correctie bedankt:

In het Mededelingenblad van aug/sept stond foutief als bedankt vermeld:

Mw. J. v.d. Eijkel-de Mooij, Smidstraat 12, 2231EL

Dit moet zijn:

Mw. M. v.d. Eijkel-de Mooij, Smidstraat 33, 2231TK



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	071-4024222
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 57326645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		071-4034160
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 45460845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		071-4081817
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		071-4023566
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		071-4024222
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 45460845

Ouderenadviseur.

Vacant

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	071-4024222
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88
	t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg